



Αθήνα 09/3/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΝΠΔΔ

Από τον Μάρτιο του 2020 η πανδημία χτύπησε για τα καλά την πόρτα και στην χώρα μας, φέρνοντας μας αντιμέτωπους με έναν νέο για τα δεδομένα ιό που πλήττει την δημόσια υγεία .

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού επιβάλλονται **έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που κλιμακώνονται ή αποκλιμακώνονται ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα.**

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων και η συνέχιση της εκπαίδευσης των μαθητών όλων των βαθμίδων της με την μέθοδο της τηλεεκπαίδευσης.

Εμείς οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, που σε αυτές τις συνθήκες στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες της Χώρας, προσφέροντας υπηρεσίες επείγουσας κοινωνικής φροντίδας στην πρώτη γραμμή, διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των παιδιών που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αδυνατούν να συνεχίσουν την παρακολούθηση των σχολικών τους υποχρεώσεων μέσω του διαδικτύου καθώς στερούνται παντελώς του απαιτούμενου εξοπλισμού και υποδομών.

Ακόμα και όταν με πολλή προσπάθεια οι γονείς τους καταφέρνουν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τη διαδικασία δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τις προαπαιτούμενες διαδικασίες εγγραφής και συμμετοχής των παιδιών τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας.

Ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως οι Ρομά, οι Αιτούντες Άσυλο, οι μονογονεϊκές – πολύτεκνες οικογένειες, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών και τα Άτομα με Αναπηρία τα ποσοστά αδυναμίας συμμετοχής στην τηλεεκπαίδευση ξεπερνούν ακόμα και το 80%, αναπαράγοντας έτσι τον κύκλο της ανισότητας.

Και σαν μην έφτανε αυτό η αδυναμία τους αυτή δημιουργεί τον κίνδυνο διακοπής χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης τους.

Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά μέλη των πολλαπλών κατηγοριών ευπαθών κοινωνικών ομάδων αποκλείονται από την πρόσβαση στο κατοχυρωμένο από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και το Σύνταγμα της Ελλάδος δικαίωμα τους στην εκπαίδευση, απλώς και μόνο επειδή δεν διαθέτουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα αναπαράγοντας έτσι το φαύλο κύκλο διακοπής της εκπαίδευσης, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Καλούμε την οργανωμένη πολιτεία, τους κρατικούς φορείς, την κυβέρνηση, έστω και αυτή τη στιγμή, να αξιοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο και να υπερασπιστεί το δικαίωμα των παιδιών για εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις και καθυστερήσεις διαθέτοντας τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε κάθε παιδί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του.