



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ν.π.δ.δ.)
Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 19, 104 32 ΑΘΗΝΑ
Τηλ/φαξ: 210-8834818 ,210 -8827017
Πληροφορίες: Α. Γκώρου



Αθήνα 11/03/2020
ΑΠ: 100

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:

Διοικητή ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ» κ. Αντωνίου
Κοιν:

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
3. ΓΡΑΦΕΙΟ Γ.Γ. ΥΓΕΙΑΣ
4. ΠΟΕΔΗΝ
Υπόψη Προέδρου
5. ΤΜΗΜΑ Κοινωνικής Εργασίας
ΓΝΑ ΘΡΙΑΣΙΟ

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΚΛΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ CoVid - 19»

ΣΧΕΤ: το από 10/3/2020, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ, έγγραφο του Διοικητή ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ

Αξιότιμε κ. Διοικητά,

Σχετικά με το ως άνω αναφερόμενο θέμα και έπειτα από ενημέρωση που λάβαμε από Κοινωνικούς Λειτουργούς μέλη μας – εργαζόμενους στο ΓΝΕ «Θριάσιο», σας παραθέτουμε γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του ΝΠΔΔ Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος κ. Παραρά Αλέξιου:

«Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 13356/26-02-2020 έγγραφο – εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας προς τους Διοικητές όλων των ΔΥΠΕ, με αντικείμενο την «προετοιμασία δομών και επαγγελματιών υγείας σχετικά με τον κορωνοϊό Covid-19», συστήνεται, μεταξύ άλλων, η εκπαίδευση του προσωπικού διαλογής (επαγγελματίες υγείας ή άλλο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό) στις διαδικασίες διαλογής των προσερχομένων ασθενών.

Στο πλαίσιο της ως άνω εγκυκλίου ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο» εξέδωσε το από 10-03-2020 έγγραφο, το οποίο απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και στους απασχολούμενους στο εν λόγω νοσοκομείο κοινωνικούς λειτουργούς. Με το ως άνω έγγραφο καλούνται επί της ουσίας και οι κοινωνικοί λειτουργοί να εκπαιδευθούν, ώστε να συμμετέχουν σε βάρδιες στην διαδικασία διαλογής των ασθενών, κατά τις ημέρες των γενικών εφημεριών.

Εν προκειμένω ευρισκόμεθα αναμφίβολα ενώπιον μιας ανάθεσης αλλότριων καθηκόντων, η οποία μπορεί, μεν, να φέρεται ερειδόμενη επί μιας απρόβλεπτης και επείγουσας κατάστασης, πλην όμως δεν είναι ικανή να συμβάλλει στην ορθή, ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση της ως άνω κατάστασης. Κι αυτό γιατί το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού δεν αποτελεί επάγγελμα προεχόντως του χώρου της υγείας, αλλά της κοινωνικής πρόνοιας.

Αυτό προκύπτει, εξάλλου, και από τις διατάξεις του ΠΔ 50/1989 περί του καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κοινωνικών λειτουργών. Στο ως άνω διάταγμα σαφώς αναφέρεται, ότι το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού εστιάζει στην πρόληψη και την θεραπεία κοινωνικών προβλημάτων, καθώς και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας ατόμων και ομάδων.

Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες επιστημονικές γνώσεις, ούτε και δύνανται να τις αποκτήσουν μέσω κάποιου αδιευκρίνιστου εκπαιδευτικού προγράμματος, προκειμένου να συμμετέχουν επιτυχώς και με ασφάλεια για την υγεία των ασθενών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου στην διαδικασία της διαλογής περιστατικών στις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ως εκ τούτου ο ΣΚΛΕ υπογραμμίζει, ότι άπαντα τα μέλη του – κοινωνικοί λειτουργοί προφανώς και επιθυμούν να συνδράμουν με όλες τις δυνάμεις τους στην αντιμετώπιση της τρέχουσας επιδημίας, πλην όμως δεν κρίνεται σκόπιμο, ούτε και είναι επιστημονικά ενδεδειγμένο να επιφορτίζονται με την εκτέλεση καθηκόντων, που εκφεύγουν του πεδίου των δικών τους επιστημονικών γνώσεων».

Καθώς θεωρούμε ότι κοινός στόχος όλων είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας και η αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες άμεσες ενέργειες ανάκλησης της συγκεκριμένης απόφασης ως προς το πεδίο που αφορά τους Κοινωνικούς Λειτουργούς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος



Τριανταφυλλιά Αθανασίου



Ο Γεν. Γραμματέας



Γεώργιος Λουκάς