



## Δελτίο Τύπου

### 21<sup>η</sup> Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας.

Κάθε χρόνο την **3<sup>η</sup> Τρίτη του Μαρτίου** οι Κοινωνικοί Λειτουργοί συμμετέχουν στις δράσεις για τον εορτασμό της **Παγκόσμιας Ημέρας Κοινωνικής Εργασίας**, προωθώντας έτσι μέσα από τις αρχές της **για την κοινωνική δικαιοσύνη και το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα**, τη θετική συμβολή της στα άτομα, στις οικογένειες, στις ομάδες, στις κοινότητες αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Το φετινό μήνυμα της παγκόσμιας ατζέντας για την Κοινωνική Εργασία και την Κοινωνική Ανάπτυξη αφορά **«Στη προώθηση της κοινοτικής ανάπτυξης και της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος»**.

Για το **2017**, ο **ΣΚΛΕ** αποφάσισε να αφιερώσει την **Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας** στη μνήμη του Κοινωνικού Λειτουργού, **Τζανέτου Αντύπα**, του πρωτοπόρου, εμπνευσμένου και δημιουργικού συνάδελφου μας, ο οποίος υπηρέτησε με αφοσίωση, αξιοπιστία και όραμα τις αρχές και τις αξίες της Κοινωνικής Εργασίας. Ο Τζανέτος Αντύπας, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή πριν από ένα μήνα, διετέλεσε Αντιπρόεδρος του ΣΚΛΕ και ως Κοινωνικός Λειτουργός αφιέρωσε τη ζωή του στην ενδυνάμωση ομάδων και κοινοτήτων και έκανε έργο ζωής όλα όσα η επιστήμη της κοινωνικής εργασίας πρεσβεύει ενάντια στις κοινωνικές διακρίσεις και στην προστασία των ευάλωτων ομάδων.

Με αφορμή τη **Διεθνή Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων**, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, σε συνεργασία με διάφορες οργανώσεις μεταξύ άλλων και με τον ΣΚΛΕ, οργανώνει την **Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 4 μ.μ.**, τον **«Περίπατο κατά των Διακρίσεων»**, ξεκινώντας από την πλατεία Συντάγματος μέχρι το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων “Welcommon” (Καποδιστρίου 4), όπου θα πραγματοποιηθεί και μια μικρή εκδήλωση στη μνήμη του Τζανέτου Αντύπα (ως *Πρόεδρου της οργάνωσης praksis*) και θα αποδοθεί σχετικό βραβείο το οποίο θα φέρει το όνομα **“Αντιρατσισμός - Τζανέτος Αντύπας”**.

**Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος** (Σ.Κ.Λ.Ε) παραμένει πιστός στις αξίες του και συνεχίζει να παρακολουθεί με αγωνία τα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία με αφορμή την ανθρωπιστική - οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα ήδη 9 χρόνια.



Για αυτό το λόγο, πέρα από τις παρεμβάσεις που ασκεί δυναμικά στις πολιτικές ατζέντες, ο ΣΚΛΕ αποφάσισε να εκπονήσει έκθεση σχετικά **με τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και τις κοινωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα (2015 – 2017)** και να την παρουσιάσει σε συναδέλφους και φορείς μέσα από ημερίδα που θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (ΑΤΕΙ Αθήνας).

Οι κοινωνικοί λειτουργοί ανήκουν στην ομάδα των επαγγελματιών που καθημερινά από τους χώρους εργασίας τους και λόγω του επαγγελματικού τους ρόλου, έρχονται αντιμέτωποι με τα αποτελέσματα αυτής της πολυετούς οικονομικής, ανθρωπιστικής και ψυχοκοινωνικής κρίσης και χρειάζεται να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις προς όφελος των ατόμων παρά τις κοινωνικές και οικονομικές αντιξοότητες.

Το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού συνεχώς αυξάνεται, η διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα όπου κυρίως επιδρά αρνητικά στους νέους (15 έως 24 ετών) και στις νέες γυναίκες, η αύξηση του αριθμού των αστέγων ή όσων ζουν σε επισφαλές συνθήκες στέγασης, η αποστέρηση βασικών υλικών αγαθών, η αύξηση του ποσοστού της παιδικής φτώχειας, ο επιπολασμός των ψυχικών διαταραχών, η αύξηση της παραβατικότητας των ανηλίκων, οι τεράστιες ανάγκες προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων και των ευάλωτων προσφύγων ως αποτέλεσμα των προσφυγικών / μεταναστευτικών ροών των τελευταίων ετών, η ταύτιση μεγάλου μέρους της Ελληνικής κοινωνίας με ρατσιστικές συμπεριφορές που υπονομεύει κάθε προσπάθεια κοινωνικής ένταξης, αποτελούν τις **σημαντικότερες προκλήσεις** για την Κοινωνική Εργασία στην Ελλάδα του 2017.

Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, σημαντικό ζήτημα παραμένει η υποστελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών στους χώρους της Υγείας / Ψυχικής Υγείας, της Παιδείας, της Δικαιοσύνης, της Παιδικής Προστασίας, απαξιώνοντας το έργο τους και περιορίζοντας ή/και εξαφανίζοντας, κάποιες φορές, την αποτελεσματικότητα του κράτους πρόνοιας κυρίως στους πολίτες που το έχουν περισσότερο ανάγκη.